

Onderweg naar de gorilla's!



JUNGLESPEELTUIN

Apenwalhalla Oeganda

OEGANDA IS BIJ UITSTEK EEN LAND OM APEN EN MENSAPEN TE ZIEN, want het zit er vol mee. Bij een apenreis sta je oog in oog met berggorilla's en speel je met chimpansees. Voor primaten- en natuurliefhebbers is het land een aaneenschakeling van onvergetelijke hoogtepunten.

Van onze redactie Reiskrant Het is niet onze grootste hobby om een hele waslijst met vaccinaties en een TBC-test te gaan halen, maar Oegandaspecialist Matoke Tours was zo stellig over het bijzondere karakter van Ngambaeiland, dat we toch maar regelmatig de gang naar de GGD maakten.

Ngamba-eiland ligt in het Victoriameer en sinds 1998 is hier, in samenwerking met onder meer het Jane Goodall Trust, een chimpanseereservaat opgericht. Hier worden chimpansees opgevangen die slachtoffer zijn geweest van stroppers, dierenhandel of ander menselijk toegebracht leed. Zo worden in Afrika alleen al jaarlijks zo'n 5.000 chimpansees vermoord, met als gevolg honderden getraumatiseerde beesten.

Doel van Ngamba-eiland is om deze chimpansees op te vangen en weer een aangenaam leven te geven. Ze zijn nu vrij om over hun eiland te zwerven, met uitzondering van een klein afgeschermd gebied, dat gereserveerd is voor personeel en bezoekers. Het is mogelijk om de apen van achter het hek te aanschouwen, maar de mogelijkheid om met de apen in het bos op pad te gaan is onweerstaanbaar.

Juist daarvoor zijn die vaccinaties noodzakelijk; niet voor jezelf, maar vooral ter bescherming van de chimpansees, want doordat bijna 98 procent van hun genen overeenkomen met die van de mens zijn ze extra bevattelijk voor onder meer mazelen en zelfs de doodgewone griep.

's Morgens vroeg melden we ons bij de hokken, waar de apen de nacht doorbrengen en klaarstaan om weer naar het bos terug te keren. Na een briefing passeren we met oppassers Paul en Joseph het elektrische hek en bevinden we ons in het dichte bos, het domein van de chimpansees. De nieuwsgierige apen komen meteen poolshoogte nemen en als we op de grond plaatsnemen, komen verschillende apen er gezellig bijzitten. De oppassers kennen de apen als geen ander. Met de een wordt er gejonast, terwijl de ander juist voorzichtig benaderd moet worden. We zijn sprakeloos als op enig moment een chimpansee zich bij ons in de schoot vleit en begint te vlooiën... Wat een ervaring en niet te overtreffen denken we.

Mis: binnen onze apenrondreis in Oeganda staan nog twee chimpanseetrekkingen op het program-



totaal. Luid schreeuwend en krijsend springen ze door het bos. Ranger Alex moet zelf ook nog steeds lachen om hun capriolen.

ma. Hier geen hekken om het park en geen getraumatiseerde chimpansees; het is heerlijk om te zien hoe ontspannen de dieren in het wild leven.

Kibale Forest is een van de mooiste regenwouden van Oost-Afrika. In het bos leven dertien verschillende primaten; bijna nergens in Afrika komen zo veel soorten in één bos voor. Maar waar het in Kibale Forest werkelijk om draait zijn toch de chimpansees, bijna 1.500 in

Hetzelfde tafereel herhaalt zich als ik met ranger Petra en tracker Albert afdaal naar de Kyamburukloof in Queen Elizabeth National Park. Ook hier lijkt het wel één grote junglespeeltuin met een wirwar aan klimplanten en torenhoge bomen. „Het ziet er gelukkig allemaal nog idyllisch uit en we prijzen ons gelukkig dat de chimpansees vrij kunnen leven zonder bedreiging van de buitenwereld, alhoewel we ook hier alert moeten blijven”, verduidelijkt Petra.

Het hoogtepunt van een apenreis is een bezoek aan de mensapen. Ook hier is alertheid geboden, want de gorilla's worden nog steeds bedreigd. Op het drielandpunt van Rwanda, Congo en Oeganda is de wereldpopulatie van deze majestueuze beesten te vinden; nog maar 650 in totaal. De helft daarvan vind je in Oeganda, bij uitstek dus het land voor een gorillatrekking. Onze trekking begint in Buhoma in Bwindi Impenetrable Forest, zoals de naam al aangeeft, een dichte,



De prachtig gelegen Buhoma Lodge in Bwindi.

vrijwel ondoordringbare jungle. We gaan op bezoek bij de gorillafamilie Mubare, de oudste berggorilla's die door toeristen bezocht kunnen worden.

Na een periode van twee jaar gewenning aan menselijk contact mochten in 1993 de eerste toeristen de familie van dichtbij bekijken. Van de oorspronkelijke achttien familieleden zijn er nog zeven over. Er zijn er die zijn verhuisd naar een andere groep, maar ook er vielen ook enkele sterfgevallen te betreuren. Slechts acht bezoekers per dag worden er toegelaten. Om er te komen ga je op pad met een gids, een bewaker en een drager, terwijl drie trackers vooruitgaan om de gorilla's alvast op te sporen.

De kans om gorilla's te zien is uitermate groot, alleen de wandeltijd kan erg verschillen, van één tot soms wel vier uur. In de wetenschap dat de bergen stijl en glibberig zijn en het klimaat warm en vochtig, is elk uur extra klimmen een uitdaging. Wij mogen dan ook niet klagen als we de gorillafamilie



REISWIJZER

In Kibale Forest ligt deze chimpansee lekker te luieren op zo'n dertig meter hoogte...

FOTO'S: DE TELEGRAAF

KLM (www.klm.nl) vliegt vijf keer per week in circa acht uur van Amsterdam naar Entebbe. Het is beter om een verzorgde rondreis te boeken, want zelf door het land reizen is niet echt aan te bevelen. De Reiskrant reist met Oegandaspecialist Matoke Tours (www.matoketours.nl), dat groeps- en individuele (maat)reizen naar de mooiste plekjes in Oeganda verzorgt. Op de komende vakantiebeurs vind je ze in hal 3, stand A025. De Uganda Tourist Board: hal/stand 03.C026.

VAKANTIEBEURS

Het vrouwtje ligt rustig kauwend op haar rug en kijkt ons met licht-bruine ogen aan.

De nog jonge zilverrug – een enorme klerenkast met billen van staal – is druk bezig met eten en lijkt totaal niet geïnteresseerd in de bezoekers. Plotseling richt de reus zich op en maakt aanstalten om zich te verplaatsen. Op nog geen meter afstand loopt hij aan ons voorbij en verdwijnt in de dichte jungle. Merkwaardig genoeg, precies op tijd: het is namelijk toegestaan om maximaal één uur bij de beesten te verblijven en de zilverrug heeft dat zojuist aangegeven. Oeganda laat zien dat toerisme en natuurbescherming uitstekend samengaan. Met het geld dat door het toerisme wordt binnengebracht, kan stroperij bestreden en voorkomen worden. Door toeristen een kijkje te gunnen in hun leefwereld kan het land de toekomst van primaten, ook in het wild, garanderen. En dat is even spectaculair als briljant gevonden.

WILDBESTEMMING

Oeganda staat vooral bekend als apenland. Minder bekend is, dat het land ook een geweldige bestemming is voor wildsafari's. Queen Elizabeth National Park is een van de pareltjes en het tweede bekendste wildpark van Oeganda. Tijdens een gamedrive tref je onder andere kuddes olifanten, buffels, bavianen, leeuwen en

vele antilopen, waaronder de Oeganda Kob. Maar ook een boottocht over het Kazingakanaal tussen Lake Edward en Lake George garandeert honderden nijlpaarden, krokodillen en een overvloed aan vogels, waaronder pelikanen, visarenden en ijsvogels. Het lijkt wel het Afrika van Discovery.

Net als Afke en Arie avontuurlijk Oeganda ontdekken?

	retour
Entebbe, Oeganda	€ 868 € 797
Dar es Salaam, Tanzania	€ 938 € 758
Lusaka, Zambia	€ 1113 € 798
Harare, Zimbabwe	€ 1089 € 798
Mombasa*, Kenia	€ 1034 € 898
Kilimanjaro, Tanzania	€ 1197 € 898

€ 10 boekingskosten

Getoonde aanbiedingen zijn vanaf-prijzen. Boeken: t/m 28 januari 2013, voor reizen met vertrek t/m 15 juni 2013. Kijk voor de voorwaarden op klm.nl

* met overstap

Boek op klm.nl

ONVERGETELIJK

„Vanuit The Primate Lodge lopen we in groepjes van 6 met een gewapende 'ranger' de jungle in. Al snel in de verte het geluid van apen, ze zitten in hun favoriete boom. Plotseling is daar de unieke ontmoeting; op twee meter afstand ligt een chimpansee en we mogen hem uitgebreid fotograferen. Plotseling gekrijs en geschreeuw, rennende chimps: een vrouwtje had buiten de groep een mannetje had gevonden wordt bij haar

terugkeer hardhandig terechtgevoerd.” Afke en Arie van der Laan uit Zaandijk waren de gelukkigen die onlangs als Reiskrantreporters op uitnodiging van de Reiskrant, KLM en Matoke Tours een week door Oeganda mochten reizen. Ze hebben daarbij hun ogen uitgekeken en zoveel indrukken opgedaan dat ze hun verhaal besluiten met de kreet: „Oeganda, de tijd was te kort!” Lees het hele verslag van Afke en Arie vanaf vandaag op reiskrant.nl



AIRFRANCE KLM



Een reis vol inspiratie